



We zijn je kwijt maar niet voorgoed
Het is nu eenmaal omdat het moet
Jouw taak is volbracht, je moet nu gaan
Maar in ons hart blijf jij verder bestaan
In alle mooie momenten die we deelden
en ons nooit verveelden
Met een lach en een traan
zal het leven nu verder gaan

Mevrouw

Barbara Van Roy

Weduwe Felix Mertens (†1997)

Geboren te Nieuwenrode 1 april 1930
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"
van ons heengegaan op 28 maart 2020.

De uitvaartviering zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
(in zeer beperkte kring omwille van het coronavirus).

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen, zal later nog
een gedachtenismoment plaatsvinden teneinde een gepast
afscheid en persoonlijke rouwbetuiging mogelijk te maken.

Rouwbetuiging:

Familie Mertens

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren:

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Dit melden u met diepe droefheid :

Angèle Mertens & Pierre Steenackers

Nancy Steenackers & Gunter De Maeyer

Mathis

Sandy Steenackers & Bart Van de Voorde

Tibeau

Marleen Mertens & Stephan Vanpachtenbeke

Ann Silverans & Rudy De Cock

Nomi

Els Silverans

Emi Lia

Carina Mertens & Jos Van Campenhout

Raf Van Campenhout & Sarah Boey

Neyo

Lyam

Sam Van Campenhout

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hortense Van Roy & Daniël Delestre (†)

haar zus

De families Van Roy, Mertens, Van Buggenhout en Cloets.

Met dank aan dr. Tony Gilbert en het team van het
woonzorgcentrum "Akapella" voor de goede zorgen.