



Een moeder sterft altijd te vroeg.

Al wordt zij nog zo oud.

Ons moeder was een zachte, vriendelijke en eenvoudige vrouw.

Haar leven was een leven van hard werken samen met onze Papa/Pa in de beenhouwerij. Het liep niet altijd over rozen.

Moeder jij stelde geen hoge verwachtingen in dit leven. Jij was tevreden met wat het leven bood voor jezelf. Jij dacht eerst aan je echtgenoot, je kinderen, je klein- en achterkleinkinderen, ... en als laatst aan jezelf.

We zullen je elke dag missen in zowel de grote als de kleine en eenvoudige dingen. In ons hart zal je voor altijd met ons samen blijven, ook al is het erg moeilijk om zonder jou verder te gaan met ons leven.

Moeder, bedankt voor de fijne persoon die je was en voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

**Je kinderen,
Jeannine, Gaston en Luc.**

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Germaine Carlier

Weduwe van Frans Rosiers (†2016)

° Nieuwenrode op 26 oktober 1925

† Rumst op 10 juni 2021

