



*“Och. ligdij hier verslagen,  
die mij te troosten plach !  
Wat hebdi mij gelaten  
Zo menigen droeven dag.”*

*Anoniem (16e eeuw)*



Liefdevolle herinnering aan

**Louisa Obus**

Echtgenote van Auguste Van den Brande

° Buggenhout op 25 maart 1930

† Kapelle-op-den-Bos op 22 januari 2020

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

