

Waarom al dat vechten  
Waarom al die pijn  
Je wilde hier niet weg  
Je wilde bij ons zijn  
De strijd was oneerlijk  
En geheel onterecht  
Je wilde nog graag verder  
Maar verloor dit gevecht.

De heer  
**Jean-Paul Troch**

Echtgenoot van Ria Meeüs

Geboren te Aalst op 9 mei 1947  
en te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis  
van ons heengegaan op 21 november 2019.

---

De afscheidsviering waartoe wij u uitnodigen,  
zal plaatshebben in het crematorium Daelhof  
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem  
**op vrijdag 29 november 2019 om 11 uur.**

*Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.*

Rouwbetuiging Familie Troch  
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos  
Online condoleren  
[www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be](http://www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be)

Dit melden u met diepe droefheid:

Ria Meeüs zijn echtgenote

Wouter Troch en Ann Corijn  
Stijn Troch en Dorien Van Rompaey  
zijn zonen en schoondochters

Nicky Troch  
Noah Van Es en Naaike Verhaeghe  
zijn kleinkinderen

Jean-Luc Troch (†) en Orpha Van Rijckel  
zijn broer en schoonzus

Yves Troch en Yvette Vancolard  
Didier Troch (†)  
zijn neven en nicht

De families Troch en Meeüs.

Met dank aan dr. Paul Meersman, de thuisverpleging  
van het Wit-Gele Kruis, het verplegend en verzorgend  
personeel van het Imeldaziekenhuis voor de goede zorgen.

Bloemen, noch kransen