



Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
En geheel onterecht
Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht.

MEVROUW
Malou Van Campenhout

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 4 november 1942
en te Humbeek in het WZC "Den Bogae"t"
van ons heengegaan op 16 maart 2020.

De uitvaartviering zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos
(in beperkte kring betreffende het coronavirus)
op dinsdag 24 maart 2020 om 10 uur,
gevolgd door de crematie.

De bijzetting in het columbarium zal plaatshebben
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos,
in intieme familiekring.

Samenkomst in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.40 uur.

Zaterdag 20 juni 2020 om 17.30 uur vieren wij
eucharistie ter nagedachtenis in de hoger genoemde kerk.

Dit melden u met diepe droefheid:

Christine Heyvaerts

Fiona

Xander

Jürgen Heyvaerts & Debbie Verstraeten

haar kinderen en kleinkinderen

Leopold Van Campenhout & Marie-Thérèse Van Goethem
Roger Van Campenhout (†) & Greta Keuleers (†)
Rita Van Campenhout & Ward Schelfhout (†)
en hun kinderen en kleinkinderen

haar broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De families Van Campenhout, Barbé en Heyvaerts.

Met dank aan Dr. Karel Willems en het personeel van
het WZC "Den Bogae"t" voor de goede zorgen.

Rouwbetuiging:

Familie Heyvaerts

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren:

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be