



Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven verdreven
blijf je in ons hart leven.

DE HEER

Maurice Van Moer "Jangske"

Weduwnaar van Lea Van Praet (†2012)

Geboren te Brussel op 29 maart 1932
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
van ons heengegaan op 25 oktober 2023.

Lid van de Vriendenkring De Toekomst.

Wij nemen afscheid in het crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op maandag 30 oktober 2023 om 12.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

De bijzetting in het columbarium
zal plaatshebben in intieme familiekring
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos,
vrijdag 27 oktober 2023 van 18.30 uur tot 19 uur.

Rouwbetuiging

Familie Van Moer

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Hij leeft verder in het hart van:

André en Nicole Van Moer - Vingerhoets

Sarah Van Moer en Tom Duerinck

Jade, Lucas, Janne, Lander

Jolijn Van Moer en Roel Andries

Witse, Mathis, Annabelle

Lotte Van Moer en Nick De Velder

Lomme, Stans

Freja Jondral en Ahmed

Ans Jondral

Nils Jondral en Tamara

Franky Van Moer

Shana Van Moer en Jordi Ringoot

Lio, Lewis

Dana Van Moer

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Moer, Van Praet,

De Block en Van Beveren.

Met oprechte dank aan dr. Tony Gilbert, de directie,
het personeel, de verpleging en de vrijwilligers van het
woonzorgcentrum "Akapella" en van het AZ. Sint-Maarten
te Mechelen voor de goede zorgen.