

Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.  
Telkens werd je weer iets ontnomen,  
dat deed jou en ons zeer.  
Het is een gemis, een stille pijn.  
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

**Louis Manders**

Weduwnaar van Clementine Nagels (†2007)

° Mechelen op 25 mei 1928

† Mechelen op 9 maart 2020



Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

