



Als ik doodga, huil maar niet,
ik ben niet echt dood moet je weten,
het is "de heimwee" die ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij die vergeet.

En als ik doodga, treur maar niet,
ik ben niet echt dood moet je weten,
het is "het verlangen" dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

Als ik doodga, huil maar niet,
ik ben niet echt weg moet je weten,
het is maar "een lichaam" dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Rosette Van de Velde

Weduwe van Marcel Chevaillier

° Staden op 18 oktober 1930

† Mechelen op 27 december 2020

