

Afscheid nemen,
is met zachte vingers
wat voorbij is, dichtdoen
en verpakken in de goede gedachten
der herinnering

Afscheid nemen,
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen,
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Afscheid nemen,
is het moeilijkste in het leven,
men leert het nooit.



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer
Rik Lauwers

Echtgenoot van Erna Andries

° Mechelen op 9 januari 1952

† Mechelen op 24 april 2020