

'n Beetje
Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan
Je zegt ik ben wat moe,
Maar op een keer dan ben je aan
Je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Mevrouw

Roza Teughels

Weduwe van Emiel Vloebergh (†1999)

Geboren te Hombeek 2 juni 1926
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"
van ons heengegaan op 26 oktober 2021.

—

We nemen afscheid in het crematorium Daelhof
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op woensdag 3 november 2021 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Leest.

Rouwbetuiging
Familie Vloebergh
P/a Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Eric en Magda Vloebergh - Vercammen
Elke Vloebergh
Peter en Stephanie Vloebergh - Verbist
Ella en Lia

Theo en Erna Van Hemelrijk - Vloebergh
Ilse Van Hemelrijk (†)
Tom en Kelly Thomaes - Van Hemelrijk
Hanne en Matse

Dirkske Vloebergh (†)

Bart en Annie Verlinden - Vloebergh
Fidèle en Sarah Mutabazi - Verlinden
Marie, Elena en Ayana
Jan en Evi De Maeyer - Verlinden
Olaf en Luka
Gert en Lisa Bruers - Verlinden
Lotte en Mille

Stephane en Lieve Vloebergh - Suetens
Roeland en Sarah Kemps - Verschueren
Mille en Billie
Kristo en Karlien De Pooter - Kemps
Iza en Lou
Laurens en Lieselot Van Hoorenbeeck - Kemps
Vie en Leo
Zoë Vloebergh en Sarah Caris

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De families Teughels, Vloebergh, Stroobants en De Ruysscher.

Met dank aan dokters Michael en Dominique Deruyver
en het zorgzame team van het woonzorgcentrum "Akapella"
voor de zorgen.

Bloemen, noch kransen.