

Nog even...

De dag van morgen
nog even laten wachten.

Nog even vasthouden aan wat is geweest,
denken aan vroeger.
Weten dat jij niet weg bent,
dat jij niet ophoudt,
dat jij hier blijft
en onmogelijk verdwijnen kan.
Zoveel wilskracht zoveel vuur.
Zoveel vechten tot het laatste uur.

Dank voor alles wat je voor ons was,
een geweldige echtgenoot, vader, opa
en nog zoveel meer.
Bedankt voor alles lieve Freddy.

We zien elkaar later weer.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

DE HEER

Freddy De Prins

Echtgenoot van Marleen Teughels

° Ramsdonk op 6 juli 1953

† Ramsdonk op 22 februari 2022