

*De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd.
Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons Mémé
die voor altijd van ons afscheid nam.*



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Madeleine Verbelen

Weduwe van Jan Verheyen

° Opwijk op 21 juni 1921

† Opwijk op 11 november 2020



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

