

Paul,
Je was een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. We hebben veel meegemaakt maar we zijn er telkens samen goed doorgekomen. Het verlies van onze dochter, Patricia, bracht ons nog dichter bij elkaar.

Pa,
Je stond altijd voor ons klaar.
Je leerde ons belangrijke levenslessen en je bracht ons de boerenstiel bij.

Opa,
We hebben samen veel gelachen en gespeeld.
Ook ons leerde je hoe het leven op de boerderij in elkaar zat.

Dank je wel voor alles! We gaan jou nooit vergeten!

Irène, je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbare herinnering aan

De heer
Paul De Saegher

Echtgenoot van Irène De Maeyer

° Sint-Pauwels op 14 maart 1934

† Tisselt op 16 juni 2020