



Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
En geheel onterecht
Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht.

Marianne Heyligen

Echtgenote van Patricia Bollaert

Geboren te Aarschot op 5 oktober 1963
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
zachtjes ingeslapen op 12 december 2023.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in het crematorium Daelhof,
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op maandag 18 december 2023 om 13.30 uur.

Haar asurne krijgt een plaatsje thuis
in haar vertrouwde omgeving.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos,
vrijdag 15 december 2023 van 18.30 uur tot 19 uur.

Zij leeft voort in het hart van

Haar echtgenote
Patricia Bollaert

Haar zus
Lizette Heyligen

Haar neef
Hendrik Lankers

Haar nonkel en tante
Frans en José Heyligen - Vervloesem

Haar trouwe viervoeter
Seppe 

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Heyligen, Bollaert, Thijs en Cap.

Met dank aan dr. Tony Gilbert,
de thuisverpleging van Thuiszorg, het Wit-Gele Kruis
en het personeel van het AZ Sint-Maarten te Mechelen
voor de goede zorgen.

Rouwbetuiging
Familie Bollaert - Heyligen
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Bloemen, noch kransen.

