

Lieve mama, oma

Kijk je nog mee over mijn schouder als ik er straks alleen voor sta? Blijf je nog even in de buurt als ik zonder jou verder ga?

Want eigenlijk heb ik je nog nodig en ben ik echt niet klaar om te leven in een wereld waarin ik hier ben en jij daar.

Dus hou mijn hand nog even vast als het verdriet mij overspoelt. Want weg zal je nooit zijn zolang mijn hart je hier nog voelt. ♡

Nathalie, Marc, Rani, Nilo, Maité



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



photography.nl & gert schuur

Liefdevol gedenken wij

Mevrouw
Renilde Van den Wijngaert

Weduwe van Albert Boeykens

° Kapelle-op-den-Bos op 13 augustus 1952

† Mechelen op 2 april 2026

