



't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapengaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een wordeke van liefde zei
En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom het hoofd, dat eenzaam was ...;
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen ...
't Is goed, in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.

Alice Nahon

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.



Dankbaar gedenken wij

De heer

Ludo De Clerck

Echtgenoot van Irène Walschaerts

° Boom op 7 augustus 1939

† Mechelen op 10 april 2024