



Je vader blijft je vader,  
zo eigen en zo vertrouwd.  
Je wilt hem niet graag missen,  
omdat je van hem houdt.  
Maar eens komt de dag,  
dat je hem moet laten gaan.  
Je verstand zegt dat het goed is,  
maar in je ogen blinkt een traan.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

De heer  
**Jozef De Leers**

Weduwnaar van Germaine Van Thienen (†1997)

° Leest op 23 oktober 1928

† Willebroek op 7 november 2019