



De mens kent noch het uur,
noch de plaats of de wijze
waarop hij de dood zal vinden.
Het leven is broos,
het is als een net
van zijde draad geweven.
Laat ons daarom leren
steeds bereid te zijn,
wat ook onze overtuiging mag zijn.



Dankbaar gedenken wij

De heer

Willy Van Hoof

Weduwnaar van Maria De Smedt (†1997)

° Leest op 27 juli 1941

† Mechelen onverwacht op 20 juni 2021

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

