



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

**Clementine Van de Ryck**  
**“Tinne”**

Weduwe van Rik Nauwelaers (†2009)

Geboren te Leest op 30 maart 1929  
en te Humbeek in het woonzorgcentrum “Den Bogaet”  
zachtjes heengegaan op 2 mei 2024.



De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



De kaars leek bijna eindeloos  
maar is nu stil gedoofd.  
Een leven lang zorgzaam geweest  
gegeven en geloofd.  
Een hand die zwaaide als we gingen  
en nog vele mooie dingen  
zijn herinneringen aan ons moeke  
die voor altijd van ons afscheid nam.