

Lieve mama,

6 april 2021 is een gitzwarte dag.

Onze familie verloor haar moeder. Jouw heengaan treft ons tot in het diepst van onze ziel. De leegte die jij nalaat, is onbeschrijfelijk.

Jij was de allerbeste echtgenote die een man zich kan dromen, de allerbeste mama die een kind zich kan wensen. Jij nam niet, jij gaf, met je immer gulle hart. Je enige prioriteit was je gezin, en later ook je schoonzonen en kleinkinderen. Hen gelukkig zien, was jouw geluk.

De laatste jaren waren gezondheidsgewijs niet je beste. Maar je gaf niet op en kwam iedere tegenslag opnieuw te boven. Dit jaar bleek je echt ernstig ziek te zijn en we wisten dat de weg deze keer aartsmoeilijk zou worden. Maar opnieuw gaf je niet op. Je zou de uitdaging aangaan, waarvoor wij je bewonderden.

Wij troosten ons met de gedachte dat de zware weg je bespaard werd en dat je zonder pijn en al te veel besef, ons na een kort maar moedig gevecht stilletjes hebt verlaten.

Lieve, lieve mama, wij zien je graag! Jouw gezicht blijft voor altijd op ons netvlies gebrand. Je stem klinkt voor eeuwig in onze oren. Vergeten zullen wij je nooit!

Rust zacht lieve mama en doe de groetjes aan moemoe en vava.

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere vrouw

Julika Lobbestael

Frans Lauwers

Haar liefhebbende echtgenoot

David en Chantal De Coster-Lauwers
Colin en Caitlin

Luc en Sonja De Clercq-Lauwers
Ruben, Matthias en Eveline

Yves en Kim Sijmus-Lauwers
Jens en Jana

Haar liefhebbende dochters,
schoonzonen en kleinkinderen

Inge Lobbestael
Wouter Lobbestael

Haar zus en broer

We nemen afscheid in besloten familiekring
in de parochiekerk Sint-Martinus te Hombeek.

Aansluitend volgt de begraving in de urnentuin
op de begraafplaats van Hombeek.

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.

Rouwadres

Kapelseweg 127 - 2811 Hombeek

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be



Julika Lobbestael

° 17 december 1950 - † 6 april 2021