



Dankbaar gedenken wij

# **Jean Smedts**

## **“nonkel peter”**

° Hombeek op 26 september 1950

† Lier op 10 juni 2023

Wij danken iedereen voor de steun,  
een troostend woord, een stil gebaar.

Onze lieve nonkel peter,  
maar ook zoveel meer dan dat.  
Een derde opa,  
iemand die er altijd voor ons was.

Je genoot zichtbaar wanneer we er waren,  
en kwam dan steeds eens kijken  
voor een knuffel of een praatje.

Als je maar eens wist hoe hard we je zullen missen.  
We zwaaien naar boven  
want echt weg ben je voor ons niet.

Lore, Lucas, Lise, Stan en Nora

Stil en haast onopvallend  
ben jij door 't leven gegaan.  
Stil en vreedzaam  
heb je ons verlaten.  
Zo weinig plaats  
heb je voor jezelf opgeëist.  
Steeds vol aandacht  
voor je familieleden  
die tot het laatst in je gedachten bleven.  
Voor ons ben je onvervangbaar.

