



Voor een dag van morgen ...

Wanneer ik morgen doodga,  
vertel het aan de bomen, hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt  
of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad, hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.  
Ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat alleen  
maar een man, alleen maar een vrouw,  
dat een mens, zo lief had als ik jou.

Hans Andreus.

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
het troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

**Nicole Depue**

Echtgenote van Jean Van den Broeck

° Ukkel op 5 februari 1943

† Wolvertem op 25 juni 2024