



'n Beetje

Sterven doe je niet ineens

Maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelfs ontgaan

Je zegt ik ben wat moe,

Maar op een keer dan ben je aan

Je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.



†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Maria Mertens

Weduwe van Jozef Van Aken (†2000)

° Wolvertem op 1 mei 1935

† Kapelle-op-den-Bos op 8 juni 2024