



Liefste moeke,

Met veel pijn in ons hart moeten wij je afgeven.
Je was voor ons een moeke uit de duizend.
Voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen was je die
lieve meter waar ze zoveel van hielden. Iedereen was
steeds welkom bij jou. Met je lieve glimlach op je gezicht
was je zo gelukkig met een bezoekje of een kleine attentie.
De eenvoud sierde je, je was blij met de kleine dingen in
het leven. Je bent altijd heel zorgzaam geweest voor je
gezin. Dankbaar zijn we dat je lang in ons midden mocht
zijn. Liefste moeke, nu moeten wij je in Gods handen geven.
Zorg hierboven voor ons zoals je altijd met veel liefde en
opoffering hebt gedaan en doe de groeten aan onze Va.
Dank je moeke voor alles, voor alle liefde
en goedheid die je ons hebt gegeven,
in ons hart blijf je voor altijd verder leven.

Je kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Francine Schellemans

Weduwe van Louis Huyghe

- Wolvertem op 1 maart 1931
- † Heindonk op 19 januari 2021



Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Margot RPB
© Beuselinck