



Voor iedereen die me in een innige omhelzing
of in gedachten hield.

Voor jullie, die met me hebben gepraat
en die geluisterd hebben.

Voor jullie, die met me hebben gegeten
en me met 1000 praktische dingen hebben geholpen.

Voor jullie die ik altijd kon bellen en die ook gekomen zijn.
Jullie hebben me nooit laten vergeten dat jullie er waren.

Dank je.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten.

De moeder en moemoe van vroeger was je niet meer
Al spraken die blik, die handdruk en die stilte eens te meer.

Nu je zachtjes bent heengegaan
Zeggen we je graag nog eens extra "dank je"
voor wat je hebt gedaan.



De familie dankt iedereen
voor de geboden steun, troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



†

Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

Maria De Boeck

Weduwe van Joseph Pauwels

° Ramsdonk op 31 maart 1930

† Kapelle-op-den-Bos op 3 mei 2021