



Zoals de dag in de nacht verwelkt
Zo stil ben je van ons heengegaan

MEVROUW
Maria Van Alsenoy

Weduwe van Constant Van Alsenoy (†2017)

Geboren op "De Berghoeve" te Oorderen op 5 augustus 1934
en te Mechelen in het A.Z. Sint-Maarten
van ons heengegaan op 5 april 2026,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van OKRA

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in de parochiekerk Sint-Niklaas te Leest
op zaterdag 18 april 2026 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de urnentuin
op het kerkhof van Leest.

U kan nog een laatste groet brengen
in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Wij zullen in het bijzonder Maria gedenken
in de eucharistieviering in hoger genoemde kerk
op zaterdag 6 juni 2026 om 17.30 uur.

Zij leeft verder in het hart van

Albert en Marina Van Alsenoy - Geens
Ludo en Linda Dom - Van Alsenoy

haar kinderen

Bart en Sarah Van Alsenoy - Colman, Lio, Otis
Gert en Cindy Van Alsenoy - Sanders, Mila, Lore
Annelies Dom

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hans en Jorien Teugels - De Wit, Mon, Leo
Kevin en Tina Teugels - Vandenbroucke, Mats

Leo (†) en Anna Breens - Van Alsenoy
Vic (†) en Alice Wené - Van Alsenoy
Stan en Martha Van Alsenoy - Van Ginneken
en hun kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

haar broer, zussen, schoonzus,
neven en nichten

Delen mee in hun verdriet
schoonzussen, neven en nichten van
de families Van Alsenoy, Van Alsenoy, Mous en Wildiers.

Met dank aan dokter Dominique Deruyver,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, Thuiszorg i-mens
en aan het voltallig verplegingsteam en dokter De Groof
van het AZ Sint-Maarten te Mechelen voor de goede zorgen.

Rouwbetuiging

Familie Van Alsenoy

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be



*Haar geboortehuis
De Berghoeve*