



*Beetje bij beetje moesten we je verlaten.  
We konden uiteindelijk niet meer met je praten.  
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.  
De vader van vroeger was je niet meer.  
We zagen heel goed je stille verdriet,  
maar helpen konden we je niet.*

†

Dankbaar gedenken wij

De heer  
**Willy Vermeijlen**

Weduwnaar van Maria Triekels (†1991)

Geboren te Sint-Katelijne-Waver op 14 september 1937  
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten  
omringd door zijn kinderen zachtjes heengegaan  
op 19 november 2020.

De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

