



Cariño, mama, Abuela
Tenemos tantos hermosos recuerdos
de momentos grandes y pequeños,
Que brindan una sonrisa
junto a la tristeza y el dolor
alla arriba, eres tú
lejos pero a la vez muy cerca



Schat, mama, oma
We hebben zoveel mooie herinneringen
aan momenten groot en klein
Die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn
En weet je...
dat mooie stralende sterretje
Daarboven dat ben jij
ver weg maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij
Je zal altijd in ons hart zijn
We houden van je



We danken u allen oprecht voor
uw vriendschap en medeleven
die een ware steun zijn.

Liefdevol aandenken aan

Señora Mevrouw

**Francisca (Paca)
Rodriguez**

Esposa Echtgenote van
Alfonso Reguera

° Cortes de la Frontera Spanje
op 6 maart 1934

† Kapelle-op-den-Bos op 24 juni 2023

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45