



liefste mama, moeke

je hebt nu eindelijk rust gevonden
ons hart is getroffen ook al zie je dit niet
je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen
dat was ons grootste verdriet
je bent nu eindelijk bij papa, vake
vergeten doen we jullie niet

je kinderen en kleinkinderen

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun,
troostend woord of stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

Louisa Diddens

Weduwe van Jean De Buyser (†2012)

° Leest op 6 augustus 1940

† Kapelle-op-den-Bos op 19 januari 2021

