

Omdat jij zo plotseling
bij ons bent weggegaan.
Bedankt voor al je liefde,
je zorgen en je trouw.
Wij blijven in gedachten
voor eeuwig steeds bij jou.

Mevrouw

Anna Praille

Weduwe van Louis Robijn (†2013)

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 26 september 1923
en te Malderen in het WZC "Gildentuin"
van ons heengegaan op 25 december 2021.

We nemen afscheid in intieme familiekring
tijdens de bijzetting in de urnentuin
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos
op donderdag 30 december 2021 om 13 uur.

U kan Anna nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
dinsdag 28 december 2021 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Karel en Monique Robijn - Publie
haar zoon en schoondochter

Ellen Robijn en Fabian de la Meilleure
Jules, Henri
Mario Robijn
Matteo
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Louis Praille (†)
Frans en Agnes Van Humbeeck - Praille
kinderen en kleinkinderen
Jan en Josée Praille - De Wit
kinderen en kleinkinderen
Frans (†) en Maria Robijn - Cools
Niklaas (†) en Mariette (†) Van Strijdonck - Robijn
kinderen en kleinkinderen
Marcel (†) en Nelly (†) Robijn - Verbesselt
kinderen en kleinkinderen
haar broer, zus, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten

De families Praille, Robijn, De Smedt en Nobels.

Met dank aan het verplegend personeel van
het woonzorgcentrum Gildentuin te Malderen.
Dank aan dokter Marc Vrijdag.

Rouwadres
Broekveld 40 - 1840 Londerzeel
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be