



gebroken

Liefste Papi

terwijl de wereld langs me heen gaat,
jij in mijn gedachte nog bestaat

hou ik heel veel van jou, je bent de beste,
ik mis je, je hebt nu een mooi plek in de
hemel. Ik geloof in je, je blijft altijd
in mijn hart, je bent alles voor mij
we maakte lol en leuke tijden samen
en dat is nu voorbij

Dikke kusjes van

Marie voor Papi

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

Na lange tijd breekt zelfs het sterkste beton ...

Liefdevolle herinnering aan

Frans De Maeyer
'Frans Beton'

° Leest op 3 september 1936

† Kapelle-op-den-Bos op 15 december 2019