



Heb zo goed als enigzins mogelijk mijn best gedaan.
Beoordeling laat ik aan anderen over.
Blijf a.u.b. positief en gemotiveerd in het leven staan.
Heb jullie allemaal om ter liefst,
Ma, Oma, Tante Joanna

Dag Ma,

Deze twee eenvoudige woorden die voor ons zoveel inhielden en betekenden hoeven niet meer.
Je hebt jouw strijd moedig, met veel karakter en wilskracht zo goed als mogelijk gestreden.
Het steeds slechter wordende zicht waardoor je jouw belangrijkste hobby's niet meer kon uitoefenen, maar vooral de steeds groter wordende afhankelijkheid van derden en het verlies van jouw individuele zelfstandigheid werden jou te zwaar.
Geniet nu maar van de rust en jouw reis naar onze Pa die je al zo lang hebt gemist.
Zoals reeds vaak gezegd willen we jou erg bedanken, gewoon voor het mooie leven, jouw wijsheid en intelligentie dat je ons meegegeven hebt.

Veel Liefs!
Je zonen

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun
troostend woord of stil gebaar.

†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw

Joanna Van Muylder

Weduwe van Jan Baptist Suys

° Kapelle-op-den-Bos op 20 maart 1940

† Nieuwenrode op 3 mei 2023

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45