



*Nooit klagend, nooit vragend
Haar lasten in stilte dragend
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht*

Het maakt ons stil en intens verdrietig
het heengaan te melden van

Mevrouw

Marie-Louise Van Bosch

Weduwe van Emiel Maes († 1974)

Geboren te Ruisbroek op 9 mei 1937
Liefdevol omringd door haar familie
in haar vertrouwde omgeving ingeslapen op 15 februari 2021
Voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Vrijwilligster rusthuis Relegghem
Erevoorzitster Samana
Bestuurslid Ferm
Lid Okra

We nemen in intieme kring afscheid tijdens de uitvaart
in de parochiekerk HH. Engelbertus en Bernardus te Zemst-Laar
(volgens de coronamaatregelen max.15 personen),
op vrijdag 19 februari 2021 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiekerk op de begraafplaats van Leest.

U kan Marie-Louise nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
donderdag 18 februari 2021 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Rouwadres
Online condoleren

Kerremansheide 14 - 1980 Zemst-Laar
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Allerliefste mama van

Marleen & Luc Maes - Van Moer
Johan (†) Maes
Veerle Maes

Lieve moeke van

Maxim Maes
Yente Maes
Melissa Maes & Axel Dupont

Geliefde zus, schoonzus en tante van

Benedikt (†) en Gusta Van Bosch - De Boeck en kinderen
Roger (†) en Marie-Jeanne Segers - Van Bosch en kinderen
Gustaaf en Leonie Van Bosch - De Smedt en kinderen
Theophiel (†) en Eliza (†) Van Buggenhout - Van Bosch en kinderen
Marcel en Godelieve De Prins - Van Bosch en kinderen
Jozef (†) en Mariette (†) Verelst - Muyltermans en kinderen
Xavier (†) en Jeanne (†) De Hertogh - Muyltermans en kinderen
Maria (†) Muyltermans
Edmond (†) en Elza (†) Maes - De Boeck en kinderen
Jozef (†) en Josephine (†) Huyghe - Maes en kinderen
Frans en Maria (†) Maes - De Hertogh

Wij danken haar huisarts dr. Gert Verreet en haar kinesiste Erika Van Erp voor hun goede zorgen.

Marie-Louise Van Bosch

1937 - 2021

Je liefde, je kracht,
je warmte en je lach.
We zullen je missen, iedere dag.

