



Dankbaarheid is een woord,  
die al je zorg zelfs niet krijgt beschreven,  
toch danken wij jou,  
voor alles wat je ons hebt gegeven.  
Liefde, onbaatzuchtigheid een luisterend oor,  
een warme groet, een knuffel,  
een grapje tussendoor.  
Je had altijd al een plaatsje in ons hart.  
Ook al moeten we je nu laten gaan.  
Weet dat dit plaatsje,  
voor altijd zal bestaan.

Bedankt,

De Wandeler Ludo, Kathy en Wim

De familie dankt iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

**Else Saerens**

Echtgenote van Ludo De Wandeler

Geboren te Mechelen op 19 augustus 1962  
en thuis te Weerde zachtjes van ons heengegaan  
op 30 januari 2021.



---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45