

Liefste tata, ta Maria,

Je zweeg
En liet de stilte toe
Woorden kwamen niet
Jij wist niet meer hoe

Je zat
En wachtte rustig af
Totdat de tijd
Het antwoord gaf

Ons hart is gevuld
Met herinneringen
Soms groot, soms best klein
Die ons zo dierbaar zijn

Elke dag
Met een glimlach
Stond je klaar
Zonder "nee" of "maar"
Daarvoor zijn we je heel dankbaar

Jij,
O, ons hart en gedachten
Vandaag en voor altijd

Rust zacht.

Je peter, Rudy



Liefdevolle herinnering aan
MEVROUW
Maria Cooremans



Weduwe van Louis Carleer

° Malderen op 11 februari 1927

† Kapelle-op-den-Bos op 30 oktober 2019

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.