



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

Hugo Symons

Echtgenoot van Josée Siebens

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 22 februari 1941  
en te Kapelle-op-den-Bos in de residentie "Paaleyck"  
zachtjes van ons heengegaan op 11 februari 2020.

Zaakvoerder van bierhandel Symons

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

Liefste Opa,  
Hoeveel we zouden geven  
om samen nog eens te lachen ...  
Hoeveel we zouden geven  
om samen stiekem nog een tompoes te eten ...  
Hoeveel we zouden geven  
om samen nog een pintje te drinken in Den Toren ...  
Hoeveel we zouden geven  
om nog een zelfgeschreven brief van jou te ontvangen ...  
Hoeveel we zouden geven  
om je nog een laatste keer naar de telefoon  
te zien snellen ...

Maar om nog een laatste keer  
tegen jouw dikke buik gedrukt te worden,  
daar hebben we alles voor over !

Slaapwel Opa, rust zacht.  
Paulien en Tibo

Hugo, Liefste papa,

Je was een man van weinig woorden maar je schitterde door je harde werken en je eenvoud.

Je was een zorgzame echtgenoot en papa en de allerbeste opa die we konden wensen voor onze kinderen.

We hebben de laatste jaren beetje bij beetje afscheid moeten nemen van jou en dat was zwaar.

Maar we hebben zoveel mooie herinneringen en die koesteren we voor altijd in ons hart.

Rust nu maar.

