



*Een moederhart is van goud
omdat ze altijd van je houdt.
In goede maar ook slechte tijden
staat ze met raad en daad terzijde.
Dan slaat opeens het noodlot toe
en kan je nooit meer naar haar toe.
Toch zijn we dankbaar met een lach
voor alle liefde die ze ons gaf.
Je bent ver weg maar toch zo dichtbij,
je zal voor altijd onze lieve moemoe zijn.*

Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
het troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Christine Vergaelen

Weduwe van Jules Van Praet (†1998)

° Steenhuffel op 27 oktober 1928

† Mechelen op 14 mei 2022