



Met veel verdriet nemen we afscheid van

Maria Huys

Weduwe van Eduard Fannes (†2007)

Geboren te Hombeek op 28 juni 1934

en overleden te Mechelen op 20 januari 2021

Wij hebben onze moeder niet verloren

Daarvoor gaf zij ons teveel

Wat zij ons zei, dat blijven we horen

Van wat we zijn, is zij ons deel

We komen haar overal nog tegen

In wat we doen, in wat we laten

Zij was en blijft voor ons een zegen

Waarvan het spoor steeds verder gaat

Moeder van

Walter en Grazyna Fannes- Bogolembaska

Werner en Eric Fannes-Geeroms

Bart en Wendy Coremans-Fannes

Moeke van

Emma Coremans

Daan Coremans

Lieve moeke,

Toen ik nog klein was en je op Daan en mij kwam babysitten, kon ik eens niet slapen.

Je bleef bij me op bed zitten en zei met een brede glimlach op je gezicht:

“zeg 't maar als ge slaapt”

Lieve moeke,

Nu is het jouw beurt om te gaan slapen.

Je metekind, Emma



Omdat liefde niet stopt waar het leven eindigt