



Als ik kon kiezen koos ik voluit voor het leven;
Maar geluk is niet alles willen hebben,
geluk is waarderen wat je nu hebt;
Als je verdrietig bent, dan zal ik de zon doen
stralen om je tranen te laten opdrogen;
Als het donker wordt, kijk dan naar mijn
schitterende ster, ik ben er nog;
Droog je tranen, ik voel me gelukkig,
ik ben weer vrij;
Blijf niet hangen in pijn en gemis,
want als jij kunt lachen, geniet ik het meest,
dat vieren we hier, in de hemel - groot feest
voel de vreugde die ik je gaf,
verdriet bestaat omdat het liefde was.

Liefs Jolien



Jolien di Giacomo

1990 - 2023

