



Als straks de zon toch weer zal schijnen,  
en hoog boven aan de hemel staat,  
dan weet ik dat er met die stralen  
een glimlach naar beneden daalt.  
Nu kun je over ons waken,  
eens zullen we weer samen zijn,  
tot dan moeten wij hier verder leven  
maar zal je steeds in mijn gedachten zijn.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



†

Liefdevolle herinnering aan

De heer

**Louis Paulus**

Echtgenoot van Wilfrieda Teughels

° Zemst op 2 juli 1939

† Mechelen op 12 juli 2019