

Ma,
Je bent vertrokken voor je laatste reis
... op weg naar onze pa.
Je leerde ons zoveel dingen
... zoveel herinneringen.
Je was een ster in het koken.
Dat gaat niemand je nadoen.
Maar...
We zullen hem nu wel zelf moeten maken
... onze paling in 't groen.



Wij danken iedereen
voor de geboden steun,
een troostend woord of een stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw
Liza Pauwels

Weduwe van Jean De Donder

° Zemst 24 juni 1941

† Zemst op 28 maart 2023

