

*Va, Peter,*

*Je handen hebben voor ons gewerkt  
je hart heeft voor ons geklopt  
om wie je was zijn we je dankbaar  
om je heengaan treuren we.*

*Je bent in je korte strijd tot het uiterste gegaan,  
niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan.*

*Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn  
je wilde leven, er nog zijn ...*



Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

†  
Liefdevol gedenken wij

De heer  
**Karel Robyns**

Echtgenoot van Mathilde Lamberts

° Leest op 19 juni 1929  
Op zijn geboorteplaats zachtjes ingeslapen  
omringd door zijn familie op 19 december 2024

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45