



*Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart*

MEVROUW

Lucienne Troch

Weduwe van Louis Puttemans (†2016)

Geboren te Kapelle-op-den-Bos op 12 maart 1940
en te Kapelle-op-den-Bos in het woonzorgcentrum "Akapella"
van ons heengegaan op 10 april 2020,
gesterkt door haar geloof.

Omwille van de huidige uitzonderlijke situatie
zullen we afscheid nemen **in strikte familiekring**
op donderdag 16 april 2020 om 15.30 uur
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

Volgens haar wens zal de asverstrooiing
plaatshebben aldaar.

Dit melden u met diepe droefheid:

Eddy Puttemans haar zoon

René en Gisela Troch - Spruyt

Jozef Puttemans (†)

Leon Geens (†) - Rosa Puttemans en Jean-Pierre

Jan Puttemans

Francisco en Viviane Barrera - Puttemans

en hun kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

haar broer, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Troch, Puttemans, Van Cauter en Dietens.

Met dank aan dr. Etienne Van der Auwera, dr. Leen Smits
en het voltallig team van het woonzorgcentrum "Akapella"
voor de goede zorgen.

Rouwadres

Guido Gezellelaan 19 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be