



Dankbaar voor zijn vroom leven in eenvoud
en dienstbaarheid als kloosterling
en als priester nemen wij afscheid van

Pater Karel (Damiaan) Van Aken

Assumptionist

Hij werd geboren te Malderen op 22 februari 1928

Hij verbond zich door geloften aan de Assumptiegemeenschap
op 21 september 1952 te Taintignies

Werd priester gewijd te Saint-Gérard de 2^e april 1958.

Heeft zijn priesterleven in dienst gesteld van de opvoeding
van de jeugd en van het apostolaat in de parochies:

vanaf 1958 tot 1986 als leraar en studiemeester-opvoeder
in het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos

van 1986 tot 2002 pastoor te Leest.

van 2002 tot 2018 op rust te Malderen

Resideerde te Leuven van november 2018 tot januari 2020

Opgenomen in WZC Sint-Jozef te Moerzeke op 13 januari 2020
en aldaar overleden op 1 mei 2020.

Spijts mijn levensbetrachting en de vervulling ervan in
onvolkomenheid wil ik met deze woorden ook
dankbaar afscheid nemen van dit aardse bestaan,
van mijn kloostergemeenschap en van mijn dierbaren in familie.

God onze Vader;

In de ogen van Pater Damiaan De Veuster
die niet schrokken voor de buitenkant van het leven,
zien wij Uw liefdevolle aandacht voor elke mens, vriendschap
vooral voor de mens, getekend door onmacht en gebrokenheid.

In de handen van Pater Damiaan De Veuster
zelf verminkt door melaatsheid -
zien wij uw zorgende nabijheid
die trouw en solidair is tot het einde.

In het gebaar van Pater Damiaan
Dat de vreemde maakt tot vriend,
zien wij het beeld van Jezus de Goede Herder
Die hij als missionaris wilde navolgen.

Daarom bidden wij met Uw voorspraak:
om hoop en vertrouwen voor wie lijdt;
om vriendschap voor wie eenzaam is;
om goede herders in onze Kerk- en leefgemeenschap;
om getuigen te kunnen zijn van Uw Blijde Boodschap;
om Gods zegen over onze beëindigde levensweg

(volgens de woorden van Bisschop Johan Bonny)

Voor uw gebed en blijken van deelneming
danken U de Paters Assumptionisten
en de familie Van Aken.

