



Lieve mama, oma,

Stil ben je van ons heengegaan.  
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.

Zo dapper heb je gestreden,  
en zo moedig heb je het lot aanvaard.  
Maar het was een ongelijke strijd.

Al hield je nog zoveel van het leven,  
je had het niet in eigen hand.  
Ongevraagd moest je het verlaten  
en wij staan machteloos aan de kant.

Rust zacht, we zullen je missen.

Wij danken iedereen  
voor de geboden steun,  
troostend woord of stil gebaar.

---

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv  
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Liefdevol gedenken wij

Mevrouw

# Rosa Van Noyen

Weduwe van Freddy Roekens (+2018)

° Mechelen op 8 juni 1945  
† Mechelen op 5 april 2025

