



Dank om het leven,
Dank om het licht,
Dank om het licht en het leven,
Dank om de lucht en het licht
En het zien en het hooren
En al!
Dank zy den Heere!

(G. Gezelle)



Ik sterf niet, ik zal leven.
(Psalm 80,17)

De heer
Wilfried Hellemans

Echtgenoot van Renilde Snackaert

Geboren te Leest op 18 oktober 1941
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
van ons heengegaan op 13 april 2024.

Onderwijzer op rust
Actief geweest in de Pius X-gemeenschap en
als stadsgids in Mechelen,
in de Guido Gezellekring en Hoembeka,
en als auteur over Leest

We nemen afscheid tijdens de uitvaartviering
in de kapel Pius X, Kruisbaan 119 te Mechelen
op vrijdag 19 april 2024 om 10 uur.

Aansluitend volgt de begraving in het familiegraf
op de begraafplaats van Hombeek.

Gelegenheid tot groeten
in het rouwcentrum De Wit Sonja,
Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos,
op woensdag 17 april 2024 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Hij leeft verder in het hart van

Renilde Snackaert

zijn echtgenote

Steven Hellemans en Christiane Van Huffelen
Geert Hellemans en Eva Provoost

Jolente

Lukas

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

de families Hellemans, Snackaert, Scheers en Patteet.

Met dank aan het personeel van het AZ Sint-Maarten
te Mechelen voor de goede zorgen.

Rouwbetuiging

Familie Hellemans - Snackaert

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be