



Dank u

Aan alle lieve mensen in mijn leven,
mijn vrienden, mijn familie
die altijd voor mij klaarstonden.
Mijn schatten Lana, Emma, Liam.
Ik had jullie graag zien opgroeien.
Maar ik zal over jullie waken
als een sterretje aan de hemel.

Liefste moeke

Geen afscheid

Maar een eer

dat jij zo hard hebt gestreden

jij geeft ons zoveel kracht

Dank u moeke voor alles

wat jij voor ons allemaal gedaan hebt

Rust Zacht!

Voor altijd in ons hart

Ons vake, kinderen en kleinkinderen.



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

ELZA POLFLIET

Echtgenote van de heer Louis Schillemans

Geboren te Leest op 8 augustus 1933

Zachtjes van ons heengegaan in woonzorgcentrum Akapella
te Kapelle-op-den-Bos op 11 april 2020

Gesterkt in haar geloof

De familie dankt iedereen
voor de geboden steun
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45

