

Moe, Moemoe, Moederke,

Beetje bij beetje moesten we jou verlaten
Wij konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, deed vaak zo zeer
Ons moeder van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed jouw stille verdriet,
maar helpen konden we je niet
Stil ben je van ons heengegaan,
Je hebt altijd voor ons klaargestaan,
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Diane, Ilse

Dittger, Gerben, Jochem, Jorgen, Quinten



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bv
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45



Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

Jeanne De Maeyer

Weduwe van Frans Van Kerkhoven

° Leest op 17 december 1939

† Kapelle-op-den-Bos op 9 juni 2022

