



*Je levensboek is volgeschreven
Je hebt het zachtjes dichtgedaan
Wij zullen het lezen en herlezen
Zo blijf je bij ons voortbestaan*

In liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Myriam VAN DIJCK

weduwe van Emiel Spruyt (†2008)

Geboren te Mechelen op 10 oktober 1935
en zachtjes ingeslapen te Kapelle-op-den-Bos op 29 juni 2019

Lid Neos en Femma

Gewezen Bestuurslid Katholieke Middenstandsvrouwen

Al wie haar graag gezien heeft of ooit haar levenspad gekruist heeft, nodigen wij van ganser harte uit om samen met ons afscheid te komen nemen op de uitvaart in de Sint-Niklaaskerk te Kapelle-op-den-Bos,
op vrijdag 5 juli 2019 om 10 uur,
waarna we haar te ruste zullen leggen in de familiekerelder op de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.

Myriam zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Eric en Hilde Spruyt - D'Hollander
haar zoon en schoondochter
Pieterjan en Alexandra Spruyt - Nollet
haar kleinzoon
Annelies Spruyt
haar kleindochter
Philippe en Kaat Van Dingenen - Spruyt
haar kleindochter

Frans en Anita Van Dijck - Talboom
haar broer en schoonzuster
Leo en Olga De Boelpaep - Van Dijck
haar zus en schoonbroer
René en Gisela Troch - Spruyt
haar schoonzus en schoonbroer

Dirk en Ann Van Dijck - De Buyser en Tijs
Patrick en Ilse Suys - De Boelpaep
Yves en Chantal Thijs - Troch, Lindsay en Yannick
haar neven en nichten

De families Spruyt, Van Dijck en Rosiers.

Een welgemeende dank aan:
de directie en alle personeelsleden van de rust- en verzorgingstehuizen Paaleyck en Akapella voor hun inzet en toewijding van elke dag
Dokter Ilse De Boelpaep voor haar bijstand bij het serene en waardige afscheid van haar "marraine"
en aan allen die het beste van zichzelf voor haar gegeven hebben

Rouwadres:

Mechelseweg 77 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren:

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be