



Elk afscheid is
de geboorte van een herinnering

Mevrouw

Liliane Lemmens

Weduwe van Paul De Hertefelt (†2013)

Geboren te Ramsdonk op 19 september 1948
en te Mechelen in het AZ Sint-Maarten
zachtjes van ons heengegaan op 28 februari 2026,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

We nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen rond haar asurne,
in het crematorium Daelhof
Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem
op zaterdag 7 maart 2026 om 10.30 uur.

Voordien condoleren vanaf 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in de urnentuin
op de begraafplaats van Ramsdonk in familiale kring.

Zij leeft verder in het hart van

Dimitri en Pascale De Hertefelt - Guinée

Sara

Lise en Luca

Gerry en Stefanie De Hertefelt - Meyns

Odil

Minthe

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet
aanverwanten van de families Lemmens, De Hertefelt,
De Schutter en Van Hoeck.

Met dank aan Gilberte, Hilde en de burenen,
de palliatieve zorgenheid De Mantel van het AZ Sint-Maarten
voor de liefdevolle zorgen.

Geen bloemen of kransen,
liever een vrije bijdrage voor Vlaamse Parkinson Liga
op rekeningnummer BE68 0014 7822 5234
met referentie "Liliane Lemmens".

Rouwbetuiging

Familie De Hertefelt

p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Online condoleren

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be